



Dankbare herinnering aan

DIEN DIEPMAAT

echtgenote van Willem Gosselt.

Zij werd geboren te Glanerbrug
op 28 juli 1912.

Voorzien van de H. Sacramenten der
Zieken overleed zij te Glanerbrug
op 24 november 1990.

Moeder was een Godsgeschenk, dit beseffen we pas goed nu zij van ons is heengegaan. Zij was een erg lieve vrouw, moeder en oma. Heel eenvoudig en bescheiden ging ze door het leven. Ze vroeg nooit iets voor zichzelf.

Haar gezin was haar alles. Zolang haar gezondheid het toeliet was dit haar belangrijkste zorg.

Nooit stond ze op de voorgrond. Gedurende haar gehele leven stond zij open voor haar omgeving.

Veel interesse had zij voor alles wat er in de wereld gebeurde.

Vragend en luisterend stond ze daar tegenover.

In diep geloof ging ze ons voor. O.L. Vrouw van Kevelaer had een grote plaats in haar leven. Elk jaar ging ze op pelgrimstocht naar dit genadeoord.

Moge Maria nu haar voorspreekster zijn bij de Vader in de hemel.

Nu is zij gelukkig voor eeuwig op de plaats door Jezus bereid.

Moeder, wat hadden we graag gewild dat jij de laatste jaren van jouw intensieve leven anders had kunnen doorbrengen. Met jouw karakter en liefde voor vader, de kinderen en de kleinkinderen zou jij hier een waardevolle eigen invulling aan hebben gegeven.

Moeder, bedankt voor alles.
We zullen je nooit vergeten.

*Groot was je inzet voor alles.
Moge deze verder leven in ons.*

Voor uw bliken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma betuigen wij U onze dank.

Willem Gosselt
kinderen en kleinkinderen.