



VERGEET MIJ NIET  
EN WEES  
GOED VOOR ELKAAR

Ter dankbare herinnering aan

**KATHARINA JOHANNA DIEPMAAT**

weduwe van  
Johannes Bernardus Kleinsmit.

Geboren 26 november 1908 te Glanerbrug.

Na het ontvangen van het sacrament der zieken is zij rustig ingeslapen op 25 februari 1999 te Enschede.

In de eucharistieviering in de O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkranskerk te Glanerbrug op 1 maart 1999 hebben we van haar afscheid genomen, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium in Usselo.

't Leven van deze lieve moeder en oma werd gekenmerkt door geestelijk en lichamelijk lijden, dat als een rode draad door haar leven liep. Maar ondanks dit lijden was zij opgewekt en gastvrij voor iedereen die bij haar aanklopte.

Haar overgang van het bungalowtje in het Redemptoristen-park naar het verpleeghuis

't Kleyne Vaert heeft haar veel moeite gekost. Maar 't was een grote troost voor haar dat haar kinderen haar vaak opzochten.

Je kon haar verrassen als men drop, speculaas of ander lekkers mee bracht.

Op 't eind van haar leven had ze maar één wens weer verenigd te worden met haar man, onze pa. Dit verlangen kwam voort uit haar diepgelovig leven.

Voor ons allen was zij een goede en liefdevolle moeder en oma.

Rustig en in volle overgave heeft zij, in aanwezigheid van haar beide dochters Marietje en Rini, haar leven teruggegeven aan haar God en Schepper.

*Moge zij rusten in vrede.*

*Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder,  
bid voor haar bij uw Zoon Jezus.*

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.