



Ter dankbare nagedachtenis aan

BERNARDUS DIERSELHUIS

echtgenoot van

EUPHEMIA MARIA BEERNINK

Hij werd geboren te Beuningen 15 augustus 1900 en is in de vrede van Christus overleden te Oldenzaal 6 juli 1974. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 10 juli 1974.

Hij was een eenvoudig en diepgelovig mens altijd vol zorg voor zijn dierbaren. Heel zijn leven heeft hij zich ingezet voor zijn bedrijf het Erve Kampvoort, waar hij zeer aan gehecht was. Samen met zijn vrouw heeft hij jarenlang de zorg op zich genomen voor hun twee pleegkinderen.

Tot kort voor zijn dood heeft hij dag in dag uit gewerkt en gezorgd, tot hij niet meer kon, maar de belangstelling voor alles wat om hem heen gebeurde bleef bestaan. Al had hij veel moeite met de veranderingen van onze moderne tijd, toch deed hij alles vanuit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en behoud van het goede. Hij was een wijs man, oprecht en gelovig. De genoegens van deze wereld heeft hij nooit gezocht, zodat hij als een tevreden mens afscheid kon nemen van het leven hier. Hij heeft zich gericht naar Gods Wil, ook als er beproevingen en tegenslagen

waren. God de Heer van leven en dood heeft zijn dienaar tot zich geroepen. Hij is in geloof aan Gods barmhartigheid en liefde overgegaan naar het eeuwige leven. Mijn dierbare vrouw, ik dank je bijzonder voor alle liefde en zorg voor mij. Ik dank ook mijn pleegkinderen en familie, buren en kennissen, Moget het U allen goed gaan. Wilt mij niet vergeten en bewaart mij in uw gebed en herinnering.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na 't overlijden van mijn be-minde echtgenoot betuig ik U mijn op-rechte dank.

E. M. DIERSELHUIS-BEERNINK

Denekamp, juli 1974

Mensmansweg 7a

J. Benneker, Koster. Denekamp