



INRI

Ter dankbare herinnering aan
GERHARDUS JOHANNES DIERSELHUIS
weduwnaar van
GEZINA MARIA BROOKHUIS

Hij werd geboren te Beuningen 9 juli 1897 en is in de vrede van Christus overleden te Oldenzaal 4 februari 1974. Vanuit de St. Nicolaaskerk te Denekamp hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op 8 februari 1974.

Hij was een rechtvaardig en eenvoudig mens, die in alle levensrust zijn weg tussen de mensen en naar God heeft gezocht en gevonden. Hij heeft zijn taak volbracht en hij was altijd een getrouw en verstandig echtgenoot voor zijn vrouw, die hem nog geen 2 jaar geleden is voorgegaan naar het eeuwige leven bij God, de Heer van leven en dood. Zijn leven was sober en de genietingen van de wereld heeft hij niet gezocht. God, wiens welbehagen hij altijd heeft nagestreefd, zal nu tot hem zeggen: „Goede en getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uw Heer”.

Ins dankbaarheid heeft hij de laatste jaren tussen ons in geleefd, toen hij zijn bedrijf moest verlaten vanwege de ziekte van zijn vrouw. Hij was er blij mee en stelde weinig eisen; zijn bezorgdheid ging uit naar de ander.

Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven, als een goed en gelovig mens. Allen die hem dierbaar waren en voor hem gezorgd hebben, dankt hij heel hartelijk.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor Uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze beminde broer en oom, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie Dierselhuis

Denekamp, februari 1974.
v. d. Heydenstraat 38