



Als u voor uw dierbaren bidt
gedenk dan ook

Maria Helena Dijk

Zij werd geboren op 11 augustus 1926 in Lonneker. Zij was een opmerkelijke vrouw, een sterke vrouw, met duidelijke aanleg voor zorgen en leiding geven. Dat heeft ze haar leven lang ook gedaan, dat was haar roeping en beroep.

Zij verzamelde spreuken. Spreuken zijn samengebalde wijsheden. Maar je kunt er ook het leven en alles wat je overkomt mee relativeren, zodat het dragelijk wordt. Spreuken zijn wijsheden, die de scherpe kantjes er van af halen. Die rol zullen de spreuken voor haar hebben gehad.

Erg mededeelzaam over zichzelf en over haar toestand was ze niet, maar aan die spreuken kun je merken hoe ze ermee omgegaan is. We hebben ze

na haar dood gevonden. Ze lagen voor het grijpen, alsof ze dat voor ons had klaar gelegd, toen ze voor het laatst naar het ziekenhuis ging. Ze wist wat haar te wachten stond.

Grenzeloos was haar verering voor Maria. Daar moet ze een enorme steun aan hebben gehad. Maria was voor haar als een moeder, waartoe ze steeds weer haar toevlucht nam. Daardoor kon ze een opmerkelijk mens worden, een sterke vrouw zijn. Op 19 november 1998 blies ze haar laatste adem uit. Hier was voor haar geen toekomst meer. Ze is op zoek gegaan naar haar ouders, opa en oma. Op 23 november hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd.

Zij is niet langer aan onze zorgen toevertrouwd, wij des te meer aan elkaars zorgen.

Zij ruste in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven in deze moeilijke dagen danken wij u hartelijk.

Tonnie en de familie