

Moegestreden, maar vredig in Gods handen gegleden.  
Mooie en dankbare herinneringen bewaren wij aan

### Betsie Boswinkel-van Dijk

\* Overdinkel,  
25 december 1934

† De Lutte,  
9 november 2000

levenspartner van Gerard Spitshuis

Als jonge weduwe bleef zij achter met twee kinderen van 10 en 7 jaar. Ondanks alles probeerde zij, met steun van haar broer Albert, de opvoeding in haar eentje te volbrengen. Met hard werken en spaarzaam leven kon zij haar zoons een goede schoolopleiding geven. Zij vond dat beide zoons een goede baan, een fijne vrouw en leuke kinderen hadden gekregen. Tijdens haar ziekte zei ze dan ook dat op dat punt haar missie was volbracht.

Jaren geleden leerde ze Gerard kennen. Langzaam maar zeker kreeg hun relatie meer inhoud. Toch lieten zij elkaar vrij, want beiden gaven om hun zelfstandigheid. Zij paste tot diep in de nacht op in Enschede of reisde voor een paar dagen naar Rotterdam.

Toen alle wederzijdse kinderen getrouwd waren, besloten zij samen een nieuw eigen huis te bouwen. Samen met Gerard wilde zij van de oude dag genieten. Haar ziekte trof hen als een mokerslag en maakte een abrupt einde aan een gezamenlijke onbezorgde oude dag.

Betsie was een fijne en zorgzame vrouw. Zij stond altijd voor iedereen klaar. Ze was ook een vrolijke vrouw, die veel zong en ontelbare liedjes kende. Zij was in veel onderwerpen geïnteresseerd, las graag en volgde de

actualiteit op de voet. Maar ook hield zij ontzettend van een spannende voetbalwedstrijd op de televisie. Haar grootste hobby was kleren maken. Ondertussen luisterde zij dan naar de radio. Zondagsmorgens genoot zij van Willem Duys. Andere hobby's waren tuinieren, zwemmen op het Hulsbeek en in de zomer op vakantie.

Lieve oma,

Jij gaf ons veel liefde en aandacht. Eindeloos geduldig las jij ons boekjes voor. Ook zong jij altijd oude en zelfverzonnen kinderliedjes met ons. Jij maakte stoere cowboyshirts en poppenkleertjes voor ons. Altijd was jij bereid om op ons te passen. Iedere dinsdag in Enschede en af en toe zelfs helemaal in Rotterdam. Wij zullen je heel erg missen.

De laatste 58 weken kreeg zij van Gerard thee met beschuit op bed. Beetje bij beetje nam haar gezondheid af. Zij moest steeds meer van haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid inleveren. Zij werd liefdevol verzorgd door Gerard, 24 uur per dag. Dapper en bijgestaan door haar dierbaren sleet zij haar laatste maanden. Haar wens om thuis te kunnen blijven tot het eind is dankzij Gerard vervuld.

Voor uw meeleven en uw belangstelling tijdens haar ziekte, uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar.

G. Spitshuis  
Kinderen en kleinkinderen  
Broer en schoonzus.

De Lutte, 14 november 2000.