



*Blijft liefdevol
voor elkaar
en vergeet
mij niet.*

Ter gedachtenis aan
**Frederikus Petrus Lambertus
van Dijk**

weduwnaar van **Maria Benneker.**

Hij is 1 december 1891 te Avereest geboren. Voorzien van de zalving der zieken, overleed hij 13 maart 1984 te Losser. Wij legden hem 16 maart d.a.v. bij zijn vrouw te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Onze vader en opa mocht de leeftijd van de „zeer sterken” bereiken. Daar ging hij trots op. En met recht, want hij was een man uit één stuk.

Als man en vader zorgde hij in noeste arbeid voor zijn vrouw en kinderen. In zijn vrije tijd zocht hij nog bezigheid om zijn gezin te plezieren met iets extra's.

Hij leefde en werkte vanuit een diepe geloofsovertuiging en ging hierin zijn gezin voor. Naast de aandacht voor zijn gezin had hij een open oog voor het gebeuren in kerk en wereld.

Hij was een man die zijn oude dag met waardigheid beleefde, secuur en nauwgezet in alles. Het welzijn van zijn kinderen en kleinkinderen ontging hem niet.

De liefdevolle toewijding van zijn kinderen tot de laatste dag van zijn leven was - soms onuitgesproken - een tastbare vreugde voor hem en een grote steun in de moeilijke dagen dat de ouderdom hem parten begon te spelen. Dank zij zijn kinderen kon hij zo lang thuis zijn oude dag doorbrengen. Toen dat niet meer mogelijk bleek, werd hij liefdevol verzorgd in het verpleeghuis. Met onze vader zijn onze lieve ouders van ons gegaan. Wij zijn hen van harte dankbaar voor alles wat zij voor ons zijn geweest.

Wij bidden dat de Heer vader en moeder, opa en oma moge binnenleiden in Zijn vreugde.

Dat zij rusten in vrede.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van onze zorgzame vader en opa, be-
tuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen