



Gerrit van Dijk

*21-04-1947

† 14-08-2013

Dankbaar blijven wij ons herinneren

Gerhardus Antonius Maria van Dijk

Gerrit

Sinds 8 november 2008 weduwnaar
van Corrie van Dijk – de Wit

Hij werd op 21 april 1947 geboren aan de Rijssensestraat in Wierden als jongste van het gezin met een oudere broer en zus. Ze woonden op een boerderij met wat vee. Na de Sint Jans school is hij naar de LTS in Rijssen gegaan. Daarna is hij in opleiding gegaan bij de Machinefabriek van Phillips in Almelo, waar hij enkele jaren bleef werken. Uiteindelijk is hij inkoper geworden bij Signaal in Hengelo.

Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van muziek. Hij begon al jong te spelen in de band "The Sailors", waarmee ze veelvuldig optraden bij feesten en partijen. Hij ging jong bij het Herenkoor, waar hij zich tot op het laatst voor bleef inzetten.

Op jonge leeftijd heeft hij Corrie leren kennen op de dansschool. Na jaren verkering traden ze op 16 maart 1973 in het huwelijk en zijn ze aan de Korianderhof in Wierden gaan wonen. Daar hebben ze 2 dochters gekregen.

Gerard was een zorgzame vader en echtgenoot. Hij stond op alle mogelijke manieren altijd voor zijn gezin klaar. Samen beleefden ze veel plezier aan de vakanties met de caravan. Tuinieren en klussen waren zijn grote hobby's.

Na 40 dienstjaren is hij gestopt met werken en heeft hij samen met Corrie enkele jaren genoten van hun chalet in Buurse.

Groot was het verdriet toen in 2008 bekend werd dat Corrie ongeneselijk ziek was. Binnen korte tijd is zij toen overleden. Gerard heeft op zijn eigen manier nog geprobeerd om zijn leven weer op de rit te krijgen. Het intense verdriet om het verlies van zijn vrouw en andere tegenslagen hebben zijn levenslust weggenomen. Het lukte hem niet meer om nog ergens geluk in te vinden.

In mei van dit jaar nam zijn gezondheid steeds verder af. Nadat hij uiteindelijk bij de dokter is geweest, is er levercirrose geconstateerd. 6 weken geleden is hij opgenomen in het ziekenhuis. Zijn lichaam was op. Op 14 augustus heeft hij in de vroege ochtend een hartinfarct gekregen. Enkele uren later is hij in het bijzijn van zijn dochters en zus rustig ingeslapen.

Dankbetuiging:

Voor het blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve vader, zijn wij u allen heel erg dankbaar.
Het was een grote steun voor ons.

Monique en Dennis
Tess
Britt
Petra en Jorrit
Jay