



9 december 1926  
9 januari 2005



Dankbare herinnering aan

## Theo van Dijk

Geboren te Overdinkel op 9 december 1926.

Sinds 24 mei 1961 echtgenoot van  
Sientje Broekhuis.

Geheel onverwacht overleden te Glanerbrug  
op 9 januari 2005.

Met een plechtige Eucharistieviering  
in de parochiekerk van O.L. Vrouwe van de  
Allerh. Rozenkrans hebben we op 13 januari  
afscheid van hem genomen.

Theo kon terugzien op een welbesteed leven.  
Na een aantal jaren gewerkt te hebben in  
de bakkerij, dreef hij, samen met Sientje,  
gedurende 20 jaar een kruidenierszaak in  
Enschede.

Later keerde hij terug naar Glanerbrug, waar  
hij met veel plezier nog 10 jaar werkte bij  
bakkerij Besseler en Oonk.

Samen met zijn vrouw heeft hij volop genoten  
van hun vele vakantie-reizen.

Met haar is hij meer dan 40 jaar erg gelukkig  
geweest, al was het ook voor hem een  
beproeving, dat hun huwelijk kinderloos was  
gebleven.

Maar hij onderhield een sterke band met zijn  
familie en vooral was hij blij met Hessel, het  
zootje van een neef, die hem als zijn opa  
beschouwde.

Hij was iemand, die in alles mee wilde gaan  
met zijn tijd, met de ontwikkelingen van de  
techniek, al ging hem in zijn laatste levens-  
fase de tijd veel te snel en had hij er moeite  
mee, dat hij alles niet goed meer volgen kon.  
Theo heeft de talenten, van God ontvangen,  
goed gebruikt.

Enerzijds was hij iemand, die er op uit was  
om goede zaken te doen (al deed hij het niet  
allereerst om het geld maar om de "sport"),  
maar tegelijk stond hij, als gelovig mens, ook  
altijd klaar om anderen van dienst te zijn.

Daarom vertrouwen wij, dat Christus ook  
tot hem zeggen zal, zoals Hij dat in het  
evangelie deed tegen die dienaren die hun  
talenten vruchtbaar hadden gemaakt:

"Goede en trouwe knecht, over weinig zijt ge  
trouw geweest, over veel zal Ik je stellen:  
Kom binnen in de vreugde van je Heer."  
(Mt. 25 : 21)

*Theo,  
bedankt voor wat je was en voor ons deed!  
Rust nu in de vrede bij God, je Schepper  
en wees voor ons een voorspraak!*

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter  
gedachtenis aan hem.

G.J. van Dijk – Broekhuis  
en familie