



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor Uw Majesteit.

Met dankbaarheid denken we terug aan  
ALBERTUS GERHARDUS DIJKHUIS

echtgenoot van  
Hendrika Gerharda Klieverik

Hij werd op 8 januari 1905 te Oldenzaal geboren en is nog voorzien van het sacrament der Zieken in het ziekenhuis van zijn geboorte-stad, overleden op 15 oktober 1975.

In het leven van de mens ontmoeten we geluk en blijheid, maar ook zorg en pijn. Zo heeft ook Albertus Dijkhuis geluk en blijdschap gekend in de liefde voor zijn vrouw, met wie hij 44 jaar getrouwd is geweest, en in de zorg voor zijn kinderen. Hij was altijd eenvoudig, bescheiden en zorgzaam man, die voor zich zelf niet veel eisend was.

Wel vond hij het fijn, dat hij de laatste jaren van zijn leven nog vaak een kaartje kon leggen in de Bejaardensociëteit. Behalve geluk en blijdschap heeft hij ook pijn en verdriet gekend. Het heeft hem veel pijn en verdriet gedaan, dat zijn dochter op 35-jarige leeftijd uit dit leven werd weggenomen.

Ook heeft hij in stilte weten te verwerken, dat een langdurige slepende ziekte zijn gezondheid steeds meer aantastte. Dit alles kon hij, omdat hij een gelovig mens was, geduldig aanvaarden.

De herinnering aan zijn liefde en zorg zal ons sterken op onze weg naar de Heer. Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

H. G. Dijkhuis - Klieverik  
Kinderen en Kleinkinderen

Oldenzaal, oktober 1975.