

A white cross is centered on a grey background. Four nails are positioned at the intersections of the cross's arms. The nails are oriented such that their heads are on the outside of the cross, and their sharp points are directed towards the center. The nails have a metallic, slightly weathered appearance with some blue and green patina.

Vrienden
gedenk
mij

„Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied,
en wie niet leeft verstaat het niet”.

(H. Oosterhuis)

In dankbaarheid gedenken wij hoe in
ons midden heeft geleefd

ALOYSIUS MARIA DIJKHUIS

Hij is in Oldenzaal geboren op 28 juni
1927 en trouwde met

Gesina Johanna Plechelma Segerink.

Drie zonen werden hun geboren.

In de nacht van 16 april 1977 werd hij
plotseling uit het leven weggenomen. Bij
zijn Uitvaart op 20 april d.a.v. hebben
we hem aanbevolen bij de God van alle
leven. Daarna is zijn lichaam begraven
op het kerkhof van Oldenzaal.

Nu wij - naar menselijke maatstaven -
veel te vroeg afscheid moeten nemen,
blijft ons een dankbare herinnering aan
hem. Hij leefde gelukkig in zijn huis met
zijn vrouw en zijn drie jongens. Zijn gezin
stond voorop. Zijn „thuis” was hem alles.
Zo wist hij zijn goede vrouw en zijn
opgroeïende kinderen aan zich te binden.
Hij was een gelovig mens en ervaarde
het leven als een gave van God. Hij vond
zijn vreugde in de kerkelijke muziek. Hij
voelde het als een voorrecht om ieder
jaar in de Paaswake de jubelzang van
Christus' verrijzenis te mogen zingen.

Toen hij - nog geen week geleden - deze
Paaszang zong in zijn overvolle parochie-
kerk, heeft hij niet geweten dat het Pasen
zo spoedig voor hem werkelijkheid zou
worden.

Vader heeft nu zijn levenstaak volbracht.
Hij leeft voor altijd gelukkig bij God.
Jezus heeft immers gezegd: „Ik ben de
Verrijzenis en het Leven. Wie in mij ge-
looft, zal leven ook al is hij gestorven”.
Wij allen die hem zo vele jaren van nabij
hebben gekend en met hem lief en leed
hebben mogen delen, zullen hem niet ver-
geten, maar in ons gebed blijven gedenken
in het geloof dat wij allen eens tezamen
bij de Heer zullen zijn.

Gebed

Goede God, wij danken U dat wij zo'n
goede man en vader hebben gehad. Wij
willen verder leven in dezelfde geest
waarin hij heeft geleefd, gelovig ver-
trouwend op God die het beste met ons
voor heeft, en elkander helpend.

Voor de vele blijken van medeleven on-
dervonden bij het zo plotseling overlijden
van mijn lieve man en onze zorgzame
vader, zeggen wij U hartelijk dank.

G. J. P. Dijkhuis-Segerink
en kinderen

Oldenzaal, april 1977