

*Van wat jij was, zijn wij een deel
Dat nemen wij mee, dat geven wij door
En zie hoe het groeit, er is nog zo veel
te doen en te geven, daar leven wij voor*

*Zo blijf jij bestaan, in ons hart staat geschreven
de liefde waarmee wij zijn groot gebracht
Gedachten aan jou laten jou weer herleven
In ons hart leef je voort, lieve Ma, rust zacht*



Annie Holtkamp - Dijkhuis

1929 - 2012

In liefdevolle herinnering

Annie Holtkamp-Dijkhuis

* 15 januari 1929

† 20 maart 2012

Annie is geboren op 15 januari 1929 te Almelo aan de Krommendijk. Ze is geboren als 2e dochter van Jan Dijkhuis en Dina Asbreuk, een gezin met uiteindelijk 9 kinderen. Na de basisschool had ze wel willen doorleren, maar dat kon niet omdat er nog zoveel monden te voeden waren. Ze moest gaan werken en kon beginnen als huishoudelijke hulp bij fam. ten Bosch. Later heeft ze een opleiding gevolgd voor coupeuze/naaister en is bij een mode-atelier gaan werken. Na enkele jaren besloot ze om als zelfstandig naaister te gaan werken vanuit huis. Dat betekende een lange periode van hard werken, vaak tot in de nachtelijke uren. In die tijd leerde ze ook Henk kennen bij hen thuis. Gezelligheid stond hoog in het vaandel bij haar moeder, een eigenschap die Annie ook haar hele leven heeft gekoesterd. Annie en Henk waren enthousiaste dansers, eerst bij Veenstra, later bij Schrijver. Als wedstrijddansers scoorden zij erg goed en Annie is tot op hoge leeftijd een dansliefhebber gebleven.

Ze trouwden op 24 januari 1953 en woonden de eerste jaren in bij de ouders van Henk aan de Sluiskade. Toen de ouders Holtkamp een seniorenwoning kregen bleven zij aan de Sluiskade wonen en kregen daar samen 4 zoons: Fred, Hans, Henri, Rob.

De familieband in huize Dijkhuis was heel hecht en dus

ging ook Annie met haar gezin vaak op zondag naar haar ouders, waar het altijd een gezellige boel was. Ook thuis zorgde Annie ervoor dat er voor de visite altijd iets onder de kurk en wat te knabbelen was. Ze was vanaf het begin de sturende kracht in het gezin en had alles keurig op orde, zowel de financiën als de huishouding. Zij zorgde er voor dat ze jaarlijks op vakantie konden, mede dankzij het vele naaiwerk dat ze nog steeds deed.

Vanaf de jaren 60 veranderde haar leven in steeds meer zorg om de gezondheid van Henk en de zorg voor haar gezin. Ze moest steeds vaker alleen de zaak draaiende houden, wat ze op een bewonderenswaardige wijze heeft gedaan.

In 1982 is Annie op haar 53e weduwe geworden, en daarna lang alleen gebleven. In 2001 is ze, na 50 jaar Sluiskade, verhuisd naar Parkstede bij Friso, waar ze, zoals ze zelf wenste, tot het einde van haar leven heeft mogen wonen. Vanaf 2004 had ze weer een vriend, Rien, waarmee ze nog vele gezellige dagen en jaren heeft gedeeld. Ze heeft 8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen, waar ze maar wat trots op was.

Haar herinnering leeft in ons voort.

Wij danken u voor de getoonde belangstelling en blijken van medeleven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Almelo, 27 maart 2012