



Neemt uw kruis op
en volgt mij.
(St. Luc. IX, 23.)

Bid voor de Ziel van Zaliger

BARTHA DIJKHUIS

echtgenote van

BERNARDUS JOHANNES MENSINK

Geboren 17 October 1892 te Haaksbergen, na een geduldig gedragen smartelijk lijden overleden te Denekamp 11 Januari 1951 na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden en 15 Januari d.a.v. aldaar begraven.

Laten wij berusten in de raadsbesluiten Gods, ook al zijn ze voor ons duister en pijnlijk. Het offer dat God van u vraagt is juist zo groot omdat Hij u in uw echtgenote zo'n uitstekende gave had geschonken. Zij was een echtgenote voorbeeldig in liefde en trouw. Zichzelf heeft zij weggecijferd om haar volle zorg aan haar echtgenoot te kunnen geven. Dankbaar was zij voor de wederliefde die zij van hem mocht ontvangen, en vanuit de Hemel zal zij over hem blijven waken. Met echte christelijke berusting en bewonderenswaardige moed heeft zij het kruis aanvaard van haar dodelijke ziekte, niet bang, niet sidderend voor de dood. Zij is ontslapen gerust en vol vertrouwen op Gods barmhartigheid. Wie goed geleefd heeft, sterft niet slecht. Daarom zijn wij niet als degenen, die geen hoop hebben: Wij zullen haar vast en zeker weerzien bij Jezus en Maria.

GEBED

Aanvaard, o Heer onze gebeden voor de ziel van uw dienares Bartha opdat de vlekken van aardse besmetting die haar misschien aankleven, door uw barmhartigheid worden uitgewischt.

Wij smeken U, o Heer, dat Gij de Ziel van uw dienares in het gezelschap van Uw Heiligen wilt opnemen en over haar de weldadige dauw van Uw barmhartigheid gelieft uit te storten. Door Christus onzen Heer. Amen.