



In dankbare herinnering aan

## **Christien Dijkhuis**

weduwe van  
**Frits Eijsink**

Zij werd geboren te Haaksbergen op 14 februari 1911. Door het Sakrament van de Doop werd ze opgenomen in de gemeenschap van Christus. Zij stierf te Enschede op 5 december 1989.

Onze zorgzame moeder en lieve oma is niet meer temidden van ons. We geloven oprecht, dat de Heer van het leven haar nu voorgoed opgenomen heeft in zijn woning, waar ruimte is voor velen.

We hebben haar leren kennen als een vrouw, die een eigen steil van leven had: vol humor, maar toch ook heel serieus. Ze kon gemakkelijk praten over heel wezenlijke dingen. Ze wist wat ze wilde en niemand kon de waarden, die zij voor haar leven belangrijk vond, afnemen. Zeker in het begin van haar huwelijk heeft ze het niet gemakkelijk gehad. Ze kwam bij haar schoonmoeder te wonen en haar man had een hechte band met zijn moeder. Soms moest ze veel geven, maar met alle liefde zorgde ze voor haar. Als moeder en oma wist ze het altijd gezellig te maken. Zij zong vaak oude liedjes en speelde graag een spelletje met haar kinderen en kleinkinderen. De goede band met elkaar ging bij haar voor alles. Voor Sinterklaas en met een verjaardag maakte ze zelf vaak de ca-deutjes.

Toen op 11 juli 1987 haar man stierf, kwam er een grote leegte in haar leven. Door ziekte

werd ze zelf afhankelijk van anderen en soms liet ze merken de zin van haar leven niet meer zo te zien. Ze zag er erg tegenop om naar het ziekenhuis te gaan, maar na revalidatie knapte ze toch weer wat op en vond ze zichzelf weer wat terug. Ze puzzelde weer en kon weer genieten van de kleine dingen. Dankbaar was ze vooral voor de goede zorg van haar kinderen en voor ieder bezoek.

Onverwacht, maar niet onvoorbereid stond ze op de grens van dood en leven. Zij geloofde in Gods nabijheid en trouw: ze moet veel in stilte hebben gebeden. We mogen dan ook vertrouwen, dat ze samen met haar man nu veilig is in Gods hand. In dat geloof hebben we op 8 december afscheid van haar genomen en haar lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof „Het Waarveld” te Haaksbergen.

Dat ze mag leven in de vrede van de Heer.

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt bij het overijden van onze zorgzame ma en lieve oma.

Fam. Eijsink