

A sepia-toned photograph of a tree-lined path. Sunlight filters through the dense canopy of trees, creating a dappled light effect on the path and the surrounding foliage. The overall mood is peaceful and nostalgic.

Gerard Dijkhuis

1929 - 2015



In liefdevolle herinnering aan

Gerard Dijkhuis

Sinds 17 november 1999 weduwnaar van
Marietje Dijkhuis Nordkamp

Hij werd geboren op 21 december 1929 te Overdinkel, en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, op 28 januari 2015. Na de uitvaartviering in de Gerardus Majella-kerk hebben we hem op 3 februari bij moeder op het parochiekerkhof aldaar te ruste gelegd.

Pa groeide op in gezin met 4 kinderen in Overdinkel. Hij leerde ma kennen tijdens de dansavonden bij Heideman. Ze trouwden op 30 september 1958 en kregen 2 dochters, 2 schoonzons en 5 kleinkinderen.

Vele jaren hebben ze samen aan de Kerkhofweg gewoond, en daar een mooi stekje opgebouwd. De tuin met langs het lange pad de roze en witte begonia's zal altijd in ons geheugen gegrift staan. Pa heeft de eerste jaren in de bouw gewerkt, daarna een lange tijd in de textiel.

Tot slot werkte hij tot zijn pensioen als onderhoudsman bij de politie in Enschede. Pa was een zeer sportieve man. Op school haalde hij zijn gemiddelde omhoog door bij gym altijd een hoog cijfer te halen. Voetbal werd zijn passie. Voor velen was hij ook bekend als de keeper van OSV. Voor deze vereniging heeft hij zich jaren ingezet, zowel op het veld als achter de schermen. Tot op de laatste dag van zijn leven hebben wij naar zijn verhalen hierover mogen luisteren.

Na zijn pensioen heeft hij zich ingezet voor de schoffelploeg. Elke dinsdag ging hij daar met veel plezier naar toe. Hij was graag buiten en genoot van de natuur. Pa en ma hebben hun 40 jarig huwelijk nog mogen beleven, daarna werd ma ziek, ze overleed op 17 november 1999.

Hierna werd het voor pa heel moeilijk de draad weer op te pakken in het dagelijkse leven. Maar voor zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij zijn best gedaan om er een mooi leven van te maken. Als het ons goed ging genoot hij het meest. De laatste tijd kreeg hij wat kwaaltjes en werd wat vermoeid, tot hij op maandag 26 januari een zwaar hartinfarct kreeg. Zijn lichaam kon dit niet meer aan, waardoor hij op 28 januari 2015 in de vroege ochtend in het bijzijn van ons allen rustig is ingeslapen.

Lieve pa en opa, we zijn heel blij dat je nu weer mij ma en oma bent, de vrouw van wie je intens veel hield. We zullen je erg missen, maar zijn dankbaar voor alles wat je voor ons bent geweest en altijd zult zijn.

Voor uw medeleven bij het onverwachte overlijden van onze pa en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen.