

*Moge uw liefde voor
elkaar, een steun zijn
bij mijn heengaan.*





Ter dankbare herinnering aan

Henricus Johannes Dijkhuis

Hij werd geboren te Borne 30 maart 1896, groeide op in Losser. Als een jongen uit een echt Twents gezin begon hij als wever zijn werkzame leven. Hij verliet zijn huis toen hij in militaire dienst ging en na zijn militaire dienst werd hij conducteur bij de N.S.

In die tijd haalde hij zijn echtgenote uit Losser:

MARIA CATHARINA BOUWMA

met wie hij 57 jaar lief en leed heeft gedeeld.

In al zijn werkkringen werd hij geëerd als een eerlijk en betrouwbaar man. Na lange tijd gewerkt en geleefd te hebben in Amsterdam kwam hij toch weer terug naar zijn geliefd Twente.

Zijn jongste dochter emigreerde naar Zuid-Afrika. Enige malen had hij het geluk haar en zijn kleinkinderen daar te bezoeken. Daar kon hij zijn hobby van fotograferen tot zijn recht laten komen.

In het Bejaardenhuis "De Whemerhof" vond hij een goede huisvesting met zijn dierbare echtgenote. Daar vertoonde hij zijn dia's en raakte niet uitgepraat over zijn bezoeken aan Zuid-Afrika.

De huisgenoten en verzorgsters hadden hier een bijzondere plaats in zijn hart.

Een goede en liefdevolle echtgenoot en vader is van ons heengegaan op 27 juli 1980 te Eibergen in het rotsvaste vertrouwen op Hem, die al het goede geeft.

Rust in vrede, lieve man, vader en grootvader.

Voor Uw meeleven en blijken van belangstelling bij het overlijden zeggen wij U hartelijk dank.

fam.Dijkhuis

Eibergen, juli 1980