

Tot ziens Lieve moeder
Rust Zacht, voorgoed deze keer.
Gaat onze weg ook ten einde,
Dan zien we elkaar weer.



Je gaf ons liefde, bezorgdheid en trouw,
Daarom hebben we zo genoten
van al die jaren met jou.

Toch nog plotseling moeten we
afscheid nemen van:

Johanna Hermina Dijkhuis

27 februari 1913 † 6 maart 2000

sinds 1977 weduwe van Frans Groener

Een week na haar 87^e verjaardag is onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo overleden. Een laatste verjaardag waar zij intens en met volle teugen genoot van de aanwezigheid van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vooral de allerkleinsten waren verzekerd van de aandacht van oma. Hoewel het leven voor haar niet altijd even gemakkelijk was, klaagde zij nooit. Haar enorme wilskracht en haar geweldige positieve instelling stelde zij als voorbeeld voor haar gezin en gehele omgeving.

Zichzelf wegcijferend en altijd bezorgd en begaan met het lot van andere mensen, wilde zij niemand tot last zijn. Mede hierdoor was zij een graag geziene oma, die de jeugd nog menigmaal liet lachen en verstomd liet staan van haar gevatheid. Niet voor niets noemde de jeugd haar de Golden Girl Oma. Moeder, wij zijn ervan overtuigd dat je nu de rust vindt die je 's nachts tevergeefs heb gezocht, rust zacht.

Via deze weg bedanken wij de medewerkers (sters) van Huize Friso voor de goede en liefdevolle verzorging van moeder.

Tevens bedanken wij een ieder voor hun blijf van medeleven bij het overlijden van moeder.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.