



XVe Siècle

WIE KAN ZONDER MEDELIJDEN
'S HEREN MOEDER ZO ZIEN STRIJDEN
MET HAAR NAAMLOOS ZIELEWEE

Gedenk in uwe gebeden en H. Communies
de ziel van zaliger

Joseph Dijkhuis

geboren te Losser 3 Mei 1920, gevallen
als ondergronds strijder bij de bevrijding
van ons Vaderland op Paaschmorgen
1 April '45 te Hengevelde en begra-
ven op 10 April '45 op het R.K.
Kerkhof te Losser.

—0—

„Aan de stroomen van Babylon, daar
zaten wij en weenden”, want 5 jaren werden
wij diep vernederd. Maar zie, op Paasch-
morgen, de herdenkingsdag van Christus’
opstanding uit de dooden, verscheen het
bevrijdingsleger in het Oosten des lands.
Oostelijk Nederland mocht opstaan uit zijn
diepe smaad. Maar elke opstanding vraagt
offers. Zoo viel deze overledene als
Nederlandsch - Binnenlandsch - Strijder op
Vaderlandsche grond den heldendood voor
God en Vaderland. „Den goeden strijd
heeft hij gestreden, het geloof bewaard:
van nu af ligt voor hem de kroon der
gerechtigheid gereed”.

Vader, zusters en familie, weent niet over
mij, als zij, die geen hoop hebben. Gevallen
voor het tijdelijke vaderland, hopen wij
elkander terug te zien in het eeuwige vader-
land, om bij onze hemelsche Vader het
feest der opstanding gezamenlijk te vieren.

Onze Vader — Wees Gegroet.

R. I. P.