



VRIENDEN  
GEDENK  
MIJ



Ter gedachtenis aan

MARTINA HERMANNA DIJKHUIS

echtgenote van Gauke Spoelstra.

Zij is 30 januari 1903 te Oldenzaal geboren. Gesterkt door de zalving der zieken overleed zij 23 juli 1985 te Losser in de „Oldenhove”.

Haar crematie vond plaats 26 juli 1985 te Enschede (Usselo).

Meer dan de helft van haar leven heeft zij op haar eigen wijze geleefd. Een beetje teruggetrokken en weinig eisend.

Graag was zij zorgend bezig.

Verschillende mensen heeft zij hulp geboden voor en bescheiden beloning en onderdak.

Nergens vond zij eigenlijk een vast thuis totdat zij haar man ontmoette die voor zich zelf en zijn gezin dringend hulp nodig had.

Voor haar man, zijn gezin en familie deed zij met zorg en precisie in goede en moeilijke dagen haar huishouden.

Ofschoon zij voor haar zelf sober leefde, kwamen anderen niets te kort.

Bij haar bestond niet de behoefte uitbundig te leven niet met de medemensen en niet met alles wat het leven kan veraangenamen.

Daarom was haar leefwereld klein en had zij spaarzame contacten met medemensen.

Elke mens heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Ook haar lange leven had een geschiedenis die niet door alle mensen is begrepen of gewaardeerd.

Gelukkig had zij een goed verzorgde oude dag eerst thuis en daarna in het verpleegtehuis.

Toen haar de weinige mensen met wie zij contact onderhield ontvielen, heeft zij gebeden dat de Heer ook haar maar uit deze wereld moest wegnemen.

Haar gebed is verhoord.

Om het goede dat zij haar man en zovelen heeft gegeven, danken wij haar.

Wij bidden dat de goede God haar nu moge opnemen in zijn eeuwig vaderhuis.

Dat zij ruste in vrede.

Voor uw medeleven betoond na het overlijden zeggen wij U hartelijk dank.

G. Spoelstra  
Kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen.