



Dankbaar gedenken wij

**Bennie Dijkmann**

echtgenoot van

**Ria Westrik.**

Op 27 maart 1941 werd hij te Enschede geboren.

Hij overleed te Enschede op 24 december 1988.

De Uitvaartdienst vond plaats in de Michaëlkerk op 29 december d.o.v., waarna de crematie volgde in het crematorium te Usselo.

---

Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een opgeruimde, vriendelijke man, die graag voor een ander klaar stond. Voor zijn vrouw en kinderen was hij een goede liefdevolle echtgenoot en vader.

25 jaar heeft hij zich verdienstelijk gemaakt bij de Ned. Spoorwegen, waar hij graag werkte. In zijn vrije tijd was hij graag met zijn duiven bezig. Ook als bestuurslid van de Speeltuinvereniging heeft hij zich ingezet voor zijn medemens.

Hij heeft gevochten voor zijn leven toen een longziekte zijn lichaam aantastte. Tenslotte moest hij zich prijs geven en heeft hij bewust afscheid genomen van hen die veel voor hem betekenden. Wij geloven dat God hem heeft opgenomen in zijn liefde en vrede.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader.

Familie Dijkmann-Westrik