



LAM GODS, DAT DE ZONDE
VAN DE WERELD
WEGNEEMT, GEEF
HUN DE EEUWIGE RUST.



Gedenk in H. Misoffer en geboden
de ziel van zaliger

GERARDA DIJKSTRA

echtgenoot van

JOSEPHUS HERMANUS SAVENIJE

geboren 4 Januari 1883 te Hantum (Fr.), voorzien van de H.H. Sacramenten overleden in het ziekenhuis te Emmen 18 November 1943 en den 23sten d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Erica.

Zij was een vrouw met een sterk geloof en oprechte godsvrucht, een trouwe echtgenoot en bezorgde moeder, die met haar man in een gelukkig huwelijkleven de vele vreugden en zorgen van het christelijk gezin deelde.

Gelijk het den Heer behaagd heeft is het geschied; de Naam des Heeren zij gezegend. Job. 1,21

Zoo toch is de wil van Mijn Vader, die Mij gezonden heeft: dat ieder, die den Zoon ziet, en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen verrijzen op den jongsten dag. Joan. 6 40.

Mijne dierbaren, weest niet bedroefd gelijk zij, die geen hoop hebben. (I Thess. 4, 12); ik zal u wederzien (Joan. 16, 22); helpt mij door uw gebeden tot God. (Rom. 15, 30).

Heer, geef haar Uwen vrede, die de wereld niet geven kan.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader. — Wees gegroet