

*We'll meet again
Don't know where....
Don't know when.....*



*Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.*

In liefdevolle herinnering aan

Antonius Marinus Diks Ton

Geboren op 23 november 1925 te Eindhoven
en op 30 maart 2013 thuis te Oldenzaal rustig
ingeslapen.

*Voor uw medeleven en belangstelling willen
wij u hartelijk danken.*

Ria Diks,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vele jaren samen met ups en downs geleefd.
Veel meegemaakt in ons bijna 60 jarig huwelijk
dat we net niet hebben gehaald. Ineens ben
je er niet meer en is daar het ongeloof en
verdriet. Ik zal je vreselijk missen.

Tot ziens en een dikke kus, Ria

Lieve pap, ik ga je heel erg missen!
Groetjes daarboven en bedankt voor alles.

Liefs, Henriëtte

Lieve papa, in een paar woorden valt niet te
omschrijven wat je voor mij hebt betekend.
Die mooie herinneringen hebben een speciaal
plekje in mijn hart.

Ik ga je missen, Carla

Lieve Bolletje, samen reizen, samen proosten,
samen uit eten.....nooit meer. Wat zal ik je
missen.

Dikke knuffel, Jolanda

Pap, je was mijn grote held. Ik zag enorm tegen
je op. Een écht pappakind, dat was ik! Ik zal je
enorm missen.

Voor altijd in mijn hart, jouw Petra