





Ter dankbare herinnering aan
ANTONIUS JOSEPH DILLEROP
echtgenoot van M. M. H. A. AHLERS

Hij werd geboren te Klazienaveen op 1 maart 1906. Kort na het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving heeft God hem tot Zich geroepen 17 maart 1978 in het Scheperziekenhuis te Emmen. Na de Eucharistieviering ten Afscheid in de parochiekerk van de H. Henricus te Klazienaveen, 22 maart d.o.v., werd zijn lichaam te Mepel gecremeerd.

Hijzelf deelt in het Verrijzenisleven
van Christus

Na een leven van sterk geloof en voortdurende zorg voor ons allen, ging hij te vroeg van ons heen. Hij was nog vitaal en had nog vele plannen, stond midden in het leven en genoot intens. Na dit plotselinge verlies zal hij in onze gedachten blijven voortleven als een goed mens en zorgzame man en vader.

Voor uw hartelijk medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa, zijn wij u zeer dankbaar

M. M. H. A. Dillerop-Ahlers
Kinderen en kleinkinderen

Klazienaveen, maart 1978