



Ter liefdevolle gedachtenis aan

Ronny Dingena

Geboren in Eijsden 4 december 1966.

Overleden in Aalbeek-Hulsberg 16 juni 1988.



Als kind van 7 jaar werd hij getroffen door een ziekte, die hem bracht tot op de rand van de dood. Hij kwam erdoor maar droeg voortaan de sporen ervan mee in zijn verdere leven.

Zoals iedere jongen voelde hij het verlangen naar erkenning door de anderen; hij wilde zich waar maken en deed op zijn school aan alles mee. Hij hield van pa, van ma en van zijn jongere zusje. Die kenden hem en wilden hem begrijpen. Hij van zijn kant deed alles voor hen wat hij kon; thuis voelde hij zich helemaal veilig.

Maar opgroeiend wilde hij ook zelfstandig worden, en zij lieten hem zoveel mogelijk zijn eigen weg gaan. Hij kende en besepte zijn beperktheden, maar door zijn ijver en inzet wilde hij laten zien wat hij waard was; dat was ook te merken als hij telkens ging helpen in het café van zijn vader. Daarbij toonde hij een wonderlijk groot besef van verantwoordelijkheid. De laatste jaren waren er contacten gegroeid met een meisje: zij vormden samen een aardig stel.

Totaal onverwacht - niets wees erop dat er iets met hem kon gebeuren - kwam er een einde aan zijn leven.

Hij is nu, zo mogen wij geloven, geheel in Gods' hand.

Hij alleen weet wat er in hem omging in het diepst van zijn hart.

Hij kent zijn inzet en ijver, zijn moedig doorzetten, zijn verlangens.

Ronny moge leven in Gods' Licht en Vrede !

Pa, ma, Liesbeth en Jorien, bedankt voor alle liefde en zorg en begrip.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van Ronny zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Dingena
Familie Hacquier

De Zeswekendienst zal worden gehouden in de kerk van de H. Christina te Eijsden (Vroenhof) op zondag 31 juli a.s. om 10.15 uur.