

VOOR MIJ



BOTASSE, JEUNE Éditeur, rue Mabilien 9, au coin de la rue d'Alsace, Paris.

Pl. 222.

CONSÉCRATION AU SACRÉ-CŒUR.

*Ce Cœur divin  
est l'abîme infini de la miséricorde.*

DE GODD

IS STERVEN EEN GEWIN,

SI HET LEVEN.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

CATHARINA DIRKE,

WEDUWE VAN

GERARDUS LOHUIS,

overleden te Berghuizen, den 8 April 1877, in  
den ouderdom van ruim 64 jaren, en begraven  
den 12 daaraanvolgende op het R. K. Kerkhof  
te Oldenzaal.



Een rechtvaardig mensch, al wordt hij door den  
dood verrast, zal in rust wezen.

Boekh. der Wijsheid IV, 7.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven,  
van hun, zegt voortaan de geest, dat rusten van  
hunnen arbeid.

Apoc. XIV: 13.

Ziet wel toe, waakt en bidt, omdat gij niet weet  
wanneer de tijd zal wezen, en hetgeen ik tot u  
zeg, dat zeg ik tot allen, waakt. Marc. XIII: 33 37.

Nu beveel ik u aan God en aan het woord zijner  
genade.

Ac. XX, 32.

Nu dan, Heer! doe met mij naar Uwen wil, en  
gebied dat mijne ziel in vrede ontvangen worde;  
want het is mij dienstiger te sterven dan te leven.

Tob, III, 6.

GEBED.

Open voor Uwe dienseresse, o Heer, de deur des  
hemels, en doe haar verblijven met Uwe heiligen  
in de eeuwige heerlijkheid. Amen.

ONZE VADER — WEËS GEGROET.

Dat zij ruste in vrede.

Oldenzaal, F. Banning.