



HOE LIEFELIJK ZIJN UW TENTEN  
O, HEER DER HEERSCHAREN  
VERLANGEND EN  
KWIJNEND ZIET  
MIJN ZIEL UIT NAAR  
DE VOORHOVEN  
DES HEEREN





BID VOOR

**Anna Margaretha Dirkes**

lid van de 3de Orde van de  
H. Franciscus

echtgenote van

**Gerardus Hendrikus Bernardus Wubbels**

geboren te Nieuw Schoonebeek 1 Januari  
1897, na het ontvangen der H.H. Sacra-  
menten aldaar overleden 6 April 1955 en  
begraven 11 April d.a.v. op het  
R.K. Kerkhof.

Zij was een zorgzame echtgenote en moe-  
der, die met voorbeeldig geduld en zonder  
klagen haar zwaar kruis gedragen heeft,  
in smartelijk lijden, vertrouwend op God.  
God heeft haar beproefd, zoals goud in  
het vuur gezuiverd wordt. Gedenk haar  
daarom, Heer, en vergeet de goede wer-  
ken niet, die zij voor U gedaan heeft.  
Dierbare echtgenoot en kinderen, die mij  
met zoveel liefde en geduld verzorgde in  
mijn langdurige ziekte, ik stel U onder  
Gods bescherming, moge Hij U zegenen,  
U een gelukkig leven geven en bewaren  
voor alle kwaad.

Zij ruste in vrede.