





Ter dankbare herinnering aan

ANNA MARIA DIRKES

geboren op 13 mei 1935, overleden op 12 mei 1971 in het ziekenhuis te Groningen, en op 15 mei begraven op het R.K. kerkhof te Nieuw-Schoonebeek

In de bloei van haar leven heeft de Heer haar tot Zich geroepen. Zij had een hartkwaal, die haar lichamelijk verzwakte. Zij wilde graag daaraan geholpen worden, maar de doktoren zijn daar niet in geslaagd. Haar geloof stelde haar in staat zich over te geven aan de wil van God.

God, Uw wegen zijn onnaspeurlijk. Wij moeten erkennen dat wij het vaak niet begrijpen en dat het ons soms moeilijk valt om Uw weg te gaan. U schenkt ons echter de troost van Uw Zoon Jezus Christus, die in de bloei van zijn jaren voor ons geleden heeft en gestorven is, maar ons ook uitzicht geboden heeft over de dood heen. Moge Hij ons helpen om het leed van dit verlies te boven te komen en moge Hij haar doen delen in Zijn verrijzenis.

Voor uw blijk van deelneming, betoond bij het overlijden van onze dierbare zus, betuigen wij u onze oprechte dank

Broers en zusters

Nieuw-Schoonebeek, mei 1971