



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor Uw Majesteit.

Een vrome herinnering aan

## ARNOLDUS JOHANNES DISSEL

echtgenoot van

### Gezina Aleida Borggreve.

Hij werd geboren te Haaksbergen 1 juni 1892. Gesterkt door het Sacrament der zieken, overleed hij 26 december 1974 te Denekamp. In het parochieel kerkhof aldaar hebben wij 30 december 1974 zijn lichaam te ruste gelegd, waar het de blijde Verrijzenis wacht.

Vader is van ons heengegaan en heeft het einde van zijn aardse levensreis bereikt. Als ieder mens was ook hij op weg: eenmaal uitgegaan van God zijn Schepper, is hij nu teruggekeerd in de schoot van Gods geborgenheid om daar eeuwig verder te leven. Wij zijn bedroefd en getroffen om het sterven van onze geliefde man en vader, wij zien het verbreken van verhouding die wel het sterkste is tussen vader-moeder en hun kinderen, het is een band van liefde die nooit kan vergaan en minstens voortleeft in de herinnering aan een goede en liefhebbende mens.

En vader wás zo gehecht aan goede verhoudingen met waarachtig levende mensen! Op de eerste plaats in zijn gezins- en familieleven, maar ook daarbuiten met mensen die in sterke vriendschap telkens zijn levensdevies beantwoordden: „Je leeft maar ééns en dat is nú. Zijn gehechtheid aan het leven uitte zich ook in een grote liefde voor de natuur en belangstelling voor de medemens die hij door zijn boeiende verteltrant wist te binden aan zich. Toen zijn krachten minder werden was het een grote troost te weten dat hij in het Bejaardencentrum door de liefdevolle zorgen daar werd opgevangen. Hij zei 't niet met evenzoveel

woorden, maar zijn houding straalde diepe dankbaarheid uit, hier kon hij zich voorbereiden op het naderende levenseinde en God heeft hem liefdevol nu opgenomen in het Vaderhuis, waar wij eens weer samen zullen zijn.

Naast de droefheid is dat onze sterke troost: Wij dragen de herinnering aan een liefdevolle vader en echtgenoot met ons mee, daarnaast weten wij dat hij óók verder leeft bij God, ons aller Begin en Einde. De dood is voor ons dèze zijde van het graf, er is een overzijde: De plaats die Christus bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. En daar hoort ook onze lieve man en vader bij, van wie wij nu afscheid gaan nemen. Mijn lieve vrouw en kinderen, hartelijk bedankt voor de vele zorgen en aandacht die ik van jullie mocht ondervinden, bewaart de onderlinge band van liefde tot God en de medemens waaraan ikzelf altijd zo gehecht was, dat is mijn laatste boodschap.

Wij die hem kenden en liefhadden bidden: Heer geef hem de eeuwige rust in vrede.

---

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden, van onze beminde echtgenoot, vader, behuwdvader en opa betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE DISSEL

Denekamp, dec. 1974

Bügelscampaan 6