





*Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden
maar voor altijd in ons hart*

In liefdevolle herinnering aan Bernard Disselborg

Bernard werd geboren op 23 november 1929 in Avereest. Na de lagere school ging hij naar de Ambachtsschool en daarna aan het werk als timmerman. In 1956 ontmoette hij Annie Gels, en na hun huwelijk in 1958 gingen ze wonen in Almelo. Daar werden Bernard en Herman geboren. In 1961 verhuisden ze naar Rheden, waar Bernard aan het werk ging bij de DPO. In 1964 verhuisde het gezin naar Markelo, waar Francis en Judith ter wereld kwamen.

Bernard was graag onder de mensen. Hij had een warme belangstelling voor iedereen in zijn omgeving en stak graag een helpende hand toe als dit nodig was. Dit kon zijn in de vorm van praktische hulp, maar ook door een bezoek te brengen aan mensen die het moeilijk hadden of ziek waren. Hij was jarenlang actief voor het Rode Kruis en bemande als vrijwilliger de ambulance in Markelo. De vele avonden

cursus die hiervoor noodzakelijk waren had hij er graag voor over.

Zingen was een grote passie voor Bernard. In 1970 was hij één van de oprichters van het Markelo's Mannenkoor. Hij is 40 jaar met veel enthousiasme lid geweest en sloeg vrijwel geen repetitieavond over.

Na zijn VUT op 60-jarige leeftijd had Bernard meer tijd voor zijn hobby's: klussen en kabinetten opknappen. Hij heeft in die tijd veel werk verricht in de huizen van zijn kinderen. Meer tijd was er ook voor vakanties met Annie, waar ze beiden erg van genoten. Heel wat plekken in Europa werden bezocht, van Griekenland tot Rusland. Ook werden de drie kleinkinderen geboren, wat hij fantastisch vond en waar hij een goede band mee had.

Bernard verstond de kunst van het genieten van de kleine, dagelijkse dingen en bekeek het leven met humor. Hij was een mooi mens.

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, willen wij u van harte bedanken

*Annie Disselborg-Gels
Kinderen en kleinkinderen*

Markelo, 17 augustus 2013