



Wie mij wil navolgen, neme zijn
kruis op. (Matth: 16, 24.)



Bid voor de Ziel van Zaliger

WILHELMINA DOESCHOT

weduwe van

HERMANUS TIEHUIS

geboren te Wierden 19 Jan. 1852, overleden 11 October 1932 te N.-Deurningen na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten en begraven op het R.K. Kerkhof te Denekamp 14 October d. a. v.

Benauwdheden overvielen haar, maar zij riep den Naam des Heeren aan en God verlostte haar uit haar lijden.

Zij was een Godvreezende Vrouw, beminde God en diende Hem trouw in de eenvoud der harten.

Zij was een voorbeeldige Echtgenoot, een zorgvolle moeder voor hare kinderen, voor wie zij een schoon voorbeeld ter navolging blijft.

Dierbare Kinderen, helpt mij door uwe gebeden tot God, in den Hemel zal ik u ook niet vergeten.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Typ. J. Verhaag, Oldenzaal—Denekamp.