





Gedenk in uw gebeden en bewaar
in uw herinnering

ALBERTUS MARTINUS TER DOEST
echtgenoot van
Cornelia Nijhuis

Albert ter Doest werd geboren te Delden op 8 december 1899. In de Goede Week, n.l. op woensdag 18 april 1984, is hij gestorven in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Almelo. Op zaterdag daaropvolgend, 21 april, vond de uitvaartdienst plaats te Almelo in de Christoffelkerk en de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.

Hij was een kleurrijke figuur in de kring van zijn kennissen, want hij was een man die op zijn éigen manier echt gelééfd heeft, vooral omdat hij zijn leven een heel eigen inhoud gaf. Hij kreeg het pas echt moeilijk als hij in zijn leven afhankelijk werd van anderen.

Na een verkering van 8 jaar en een huwelijksleven van 54 jaar, waaruit

6 kinderen en 14 kleinkinderen geboren werden, ging hij op 84-jarige leeftijd van ons heen, gesterkt met het H. Sacrament der zieken.

Moge God hem de rust geven die hij hier op aarde niet kon vinden hoe vredig en rustig hij op het laatst ook is ingeslapen.

Moge God zijn liefde voor zijn zorgzame en goede echtgenote belonen evenals zijn arbeid voor zijn kinderen.

Moge God zijn handel en wandel beoordelen met genade en barmhartigheid. Dat bidden wij voor hem die ons zo nabij en dierbaar was.

Moge hij rusten in vrede. Amen.

Voor Uw belangstelling bij de ziekte en deelneming na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa zeggen wij U onze welgemeende dank.

C. TER DOEST - NIJHUIS
Kinderen en kleinkinderen