

*Mijn laatste vlucht....*

*Jouw liefde was mijn liefde.*

*Je hart was ook een deel van mij.*

*Je strijd was ook de mijne.*

*Jouw vreugde ook die van mij.*

*Je pijn bracht mij in tranen.*

*Je strijd deed mij ook zeer.*

*Zo waren wij met de maanden*

*een eenheid meer en meer.*



In dankbaarheid gedenken wij

## **Franciscus Antonius Frans ter Doest**

Geboren: 05-12-1939  
Overleden: 05-08-2011



Frans groeide op als vierde kind in een gezin van tien in Hengevelde.

Na de lagere school en de landbouwschool in Haaksbergen ging hij aan het werk bij de melkfabriek in Hengevelde. In 1965 is Frans na omscholing tot metselaar de aannemerswereld in gestapt.

Als metselaar kennen we Frans als een serieus en precies vakman. Niet alleen in zijn werkomgeving kwam dit tot uiting, het punctuele kenmerkte Frans in alles.

Frans leerde Dinie kennen in 1961, ze zijn getrouwd op 20 mei 1967. Na een groot aantal jaren in Goor en Wiene te hebben gewoond zijn ze in 2000 neergestreken in Haaksbergen.

Door Reuma moest Frans in 1994 noodgedwongen stoppen met werken en kon hij zich helemaal toeleggen op zijn hobby's zoals tuinieren, fietsen en samen met zijn vrouw op vakantie gaan.

De laatste jaren van Frans werden gekenmerkt door problemen met zijn gezondheid, waaronder reumatische klachten. In mei 2011 werd Frans opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Hengelo. Na diverse complicaties is Frans op 5 augustus 2011 in alle rust van ons heengegaan.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun en betrokkenheid die ik tijdens deze periode en in de afgelopen dagen heb ontvangen.

Dinie ter Doest-Huisstede

Haaksbergen, augustus 2011