

Ter vrome gedachtenis aan onze Moeder
en Grootmoeder

JOHANNA TER DOEST,

weduwe van

ANTONIUS VOLMER,

1 December 1874 geboren te Wegdam, overleed zij, meermalen gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden, te Deurningen 3 Jan. 1955 en werd ter ruste gelegd op het parochiaal kerkhof aldaar 7 Jan. d.a.v.

Zij was een goede moeder. Rozenkrans en kruisweg waren haar meestgeliefde gebedsoefeningen. De droevige geheimen en het kruis heeft God haar laten doormaken in haar leven, ziekte en dood, om haar nu des te dieper de glorierijke geheimen van het eeuwig Leven te doen doorleven.

Zij was in waarheid het middelpunt van haar grote schare kinderen en kleinkinderen die ze innig liefhad, in de hoop dat haar voorbeeld en zorgen een leidraad en spoorslag zouden zijn tot een leven dat voert naar God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt God met mij voor de zegenrijke jaren die Hij mij gaf. Het leven was me dierbaar en graag had ik nog bij u gebleven, maar Gods Voorzienigheid heeft het anders beschikt en heeft in Zijn goedheid een einde gemaakt aan mijn lijden. Hij heeft me liefdevol langs de louteringsweg van het ziekte-kruis geleid naar de eeuwige Rust. Naast God waart gij mijn troost, en veel van mijn lijden hebt gij verzacht. God zal U honderdvoudig teruggeven wat ge in volle toewijding vooral in de vele jaren van mijn ziek-zijn aan mij gedaan hebt.

Leeft eensgezind en vergeet mij niet in uw gebeden.

God zegene U.