



Ter dankbare herinnering aan

Zuster THEOPHILE

(Margaretha Regina ter Doest)

Zij werd geboren te Haaksbergen op 11 oktober 1918. Door een noodlottig ongeluk kwam zij om het leven te Haaksbergen op zondag 19 februari 1984.

Wij hebben haar ter ruste gelegd op het kloosterkerkhof te Raalte op 23 februari 1984.

Gods wegen zijn niet onze wegen. Volgens menselijke berekeningen, ging zij te vroeg van ons heen. Temidden van haar bezigheid met lijdende mensen, riep God haar plotseling tot Zich. Jarenlang leefde en werkte zij in het ziekenhuis te Almelo, zichzelf vergetend, om troost en sterkte te zijn voor hulpbehoevende medemensen.

Als religieuze had zij zich in dienst gesteld van de Heer - juist in die Congregatie, die als grondregel stelde - Naastenliefde zonder eigenliefde. Het woord van de Psalmist mocht zij herhalen: „Heer, leer mij Uw weg om die trouw te volgen, vulvul mijn hart met ontzag voor Uw naam”. Trouw kwam zij regelmatig in de kloostergemeenschap te Raalte terug, om zich daar geestelijk weer op te laden.

Zij leefde in grote soberheid en was tevreden met het allerminste. Pas was zij op rust gesteld, maar wilde toch vrijwillig in dienst blijven bij haar zieke en hulpbehoevende mensen.

Nu heeft zij zeker rust gevonden in het hart van haar God, die zij trouw heeft gediend in de medemensen: Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge ook aan Mij gedaan.

Dierbare Zuster Theophile, blijf uw dierbare familie, uw medezusters en allen die u dierbaar waren, bij de Heer gedenken.

Met u willen wij bidden: „Op de Heer stel ik mijn hoop, op Zijn woord vertrouw ik”.

Zuster Theophile, rust in vrede.

DANKBETUIGING.

Mede namens de familie, danken wij u allen voor uw oprecht medeleven bij dit droevig heengaan van Zuster Theophile.

De Overste en Zusters
Huize „Angeli Custodes” Raalte