



IN MEMORIAM

Bid voor de Ziel van Zaliger

CORNELIUS JOHANNES DOGGEN

geboren te Wouw 10 April 1873 en aldaar overleden 25 Augustus 1942, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Wel-doener der Kerk. Lid van de Confrerie van het Allerheiligste Sacrament, van de Aartsbroederschap van het H. Hart, van de Kath. Actie.

Zijn lijden heeft hij gedragen in den geest van onderwerping aan God's Heiligen Wil, wel indachtig dat pijnen en ziekten onzen kroon vervolmaken voor den hemel H. Alph.

Hij was een man rechtvaardig en eenvoudig, gaarne ging hij naar den tempel des Heeren.

Op U o Heer, heb ik mijne hoop gesteld. Verlos mij door uwe rechtvaardigheid; neig uw oor tot mij; haast U om mij te verlossen. Wees mij tot een God Beschermmer en tot eene toevluchtsplaats om mij zalig te maken.

Ps, XXX. 2, 3.

Allen die mij zoo dierbaar waren in deze wereld heb ik zien heengaan, en opnieuw hoor ik Uwe roepstem: Kom, goede en getrouwe dienstknecht, Uw wil geschiede Heer. Gij, mijn Familieleden en Vrienden, van wie ik heenga, mijn oprechten dank, voor uwe vele en goede zorgen aan mij besteed. Moge God het U loonen, wat gij voor mij deedt. U allen bid ik door onzen Heer Jesus Christus en door de liefde van den H. Geest, dat gij mij ter hulp komt door uwe gebeden.
