



Ter dankbare herinnering aan  
HERMANN ERICH ERNST DOHRMANN  
echtgenoot van  
FRANCISCA JOHANNA MULDER.

Hij werd geboren te Nordhorn 2 januari 1935 en is in de vrede van Christus overleden te Enschede 20 febr. 1978. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp 24 februari 1978.

We voelen de pijn van dit verlies, want we konden hem nog niet missen. We kunnen maar moeilijk begrijpen dat hij niet meer bij ons is. Jarenlang heeft hij zijn bekwame diensten verricht in zijn werk. Het was werk dat hij deed met veel energie, al was het soms ook gevaarlijk, maar hij deed het graag. Zijn werk was ook zijn hobby, vond hij, en daarom was het voor hem 'n grote teleurstelling dat hij wel eens pech had en tenslotte door zijn ziekte zijn werk niet meer kon doen. Dit maakte hem mistroostig, gehecht als hij was aan zijn nog jonge leven en aan zijn vrouw en kinderen, zijn familie en vrienden.

We denken terug aan hem als iemand die zijn leven in dienst stelde van de medemens, die een blij mens kon zijn, die hield van Gods mooie natuur, maar ook iemand die niet bespaard bleef voor teleurstellingen in zijn leven.

Hij heeft gewerkt en gezorgd voor zijn gezin, hij zocht kracht in zijn geloof, maar heeft door zijn ziekte veel pijn moeten lijden. Maar hij wist zich gesteund door de onbaatzuchtige zorg van zijn vrouw en kinderen, waar hij alles voor over had.

Van harte dank ik allen die goed voor mij waren, bijzonder mijn huisgenoten. Ik wens u kracht en sterkte toe.

Familieleden, vrienden en bekenden, mijn dankbaarheid kan blijven door de dood heen. Helpt mijn dierbaar gezin en wilt aan mij blijven denken in gebed en nagedachtenis.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

---

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde echtgenoot en vader, betuigen wij u onze hartelijke dank.

Fam. Dohrmann-Mulders

Denekamp, februari 1978  
Weerinkstraat 46

---