

"Gelukkig degenen die vertrouwen op U,  
„hun vreugde zal eeuwig duren."

Ps. 5,12



Dankbaar zullen wij in onze gebeden en bij de viering van de Eucharistie blijven gedenken

**Zuster M. Arnoldine**

Anna Maria Berendina Dollenkamp

Geboren op 6 maart 1904 te Lonnerker.  
Overleden op 17 juli 1992 in ons Rusthuis  
St. Jozef te Denekamp.  
Begraven op het kloosterkerkhof van de  
St. Nicolaasstichting te Denekamp op 21 juli  
1992.

Intrede in de kongregatie op 1 maart 1930.  
Eerste professie op 15 oktober 1932 en de ge-  
loften voor het leven op 18 december 1937.

In 1981 vierde zij haar gouden professiefest  
en in 1991 mocht zij dankbaar haar diamanten  
jubilee gedenken.

Zuster Arnoldine kwam na haar professie naar het convent in Bredevoort en was daarna werkzaam in Renkum, Enter, Doesburg en Lochem St. Gudula. Van 1980 tot 1984 verbleef zij in Luttenberg en ging vandaar uit naar Hui-ze St. Jozef te Lochem.

Vele jaren was Zuster Arnoldine arbeidzaam, zorgend en dienstbaar aanwezig in de verschillende conventen.

Het was haar taak zich vooral in te zetten voor de huishouding en ook de tuin. Zij was er trots op in alle stilte en onopvallend iets voor anderen te betekenen. Het tuinwerk had haar bijzondere aandacht, ze was er uren mee bezig, daarbij genietend van alles wat de natuur zo rijkelijk bood aan groenten, vruchten en bloemen.

De oorlogsjaren bracht Zuster Arnoldine door in Renkum, waar zij met haar medezusters wegluchtte naar een veiliger toevluchtsoord. Ze probeerde in deze bewogen tijd zoveel mogelijk de lasten voor haar medezusters te verlichten.

Zuster Arnoldine straalde in haar leven goedheid uit. Ze stond niet alleen open naar de zusters toe, maar ook naar allen die zij op een of andere manier ontmoette. Ze hield van het gemeenschapsleven. Graag was zij in de recreatie aanwezig en in het gemeenschappelijk gebed en bracht stille uren door in de kapel.

Toen het allemaal wat moeilijker werd, kwam ze naar ons Rusthuis St. Jozef te Denekamp waar ze liefdevol werd verzorgd. In haar onderbewustzijn bleef de dankbaarheid leven en ze

uitte deze vele malen. In volkomen tevredenheid met alles is zij, in het bijzijn van haar medezusters, naar de Heer gegaan. Hij, die in het verborgene ziet, zal haar ongetwijfeld doen delen in Zijn heerlijkheid.

Samen met haar zus Zuster Pacifica en haar andere familieleden blijven wij haar dankbaar in ons gebed gedenken.

Maria, Moeder van Altijd durende Bijstand, bid voor ons.

Voor uw medeleven in haar ziekte en uw aanwezigheid bij de Uitvaart danken wij u allen hartelijk.

Familie Dollenkamp  
Zusters Franciscanessen van Denekamp

