



ONS BURGERSCHAP IS IN  
DEN HEMEL.  
DAAROM VERWACHTEN WIJ  
OOK ALS REDDER  
DEN HEER JEZUS CHRISTUS

Gedenkt in Uw H. Misoffer en  
gebeden

## ALWICH CLEMENTS DOMSDORF

echtg. van Petronella W. H. Beckx

Hij werd geboren 3 febr. 1896 te  
Wamel (Gld.) en is voorzien van de  
Genademiddelen der H. Kerk op  
1 okt. 1956 overleden te Olden-  
zaal op 8 nov. 1956 en begra-  
ven te Tegelen (L.) op het  
R.K. Kerkhof op 10 nov '56.

„Wie kent een mens. tenzij Hij, die de har-  
ten en nieren doorgrondt?”

Ook deze overledene bleef het niet bespaard  
te worden misverstaan door sommigen.

Allen echter werd het in de loop der jaren  
steeds duidelijker, dat deze man en vader  
werd geïnspireerd door een hartstochtelijke  
belangstelling voor het bonum commune, voor  
het welzijn van zijn medemensen.

Zijn zeer nauwgezet geweten was het be-  
wuste meetsnoer bij zijn doen en laten thuis  
en in het openbare leven. Dit verantwoorde-  
lijkheidsbesef deed hem uitgroeien tot 'n zelf-  
standige eigen persoonlijkheid, die het zich-  
zelf en daardoor soms ook anderen niet  
gemakkelijk maakte. Menigmaal zal hij hebben  
verzucht: „hier sta ik, ik kan niet anders”.

Zijn diepe godsdienstzin groeide tijdens zijn  
ziekte uit tot een geloofsleven van martelaren-  
gehalte. Zijn liefde tot God bereikte die  
heldhaftige graad, die de mens dankbaar  
doet zijn voor lijden en pijn.

Dierbare vrouw en kinderen, hartelijk dank  
voor Uw goede zorgen, speciaal tijdens mijn  
ziekbed.

Tot weerziens in een blij verschiet.

Moeder van God, wees zijn voorspraak.