



*In onze gedachten was je...  
In onze gedachten ben je...  
In onze gedachten zul je altijd blijven.*

In liefdevolle herinnering aan

*Wieky Smit-ten Donkelaar*

*Onze herinnering*

*Een lege plek  
een groot gemis  
Een fijne herinnering  
is al wat er nog is*

*Waar ben je nu  
vragen we ons af  
We voelen nog de liefde  
die je ons gaf*

*Jou te kennen  
vonden we zo fijn  
Je los laten  
dat doet pijn*

*We zullen je missen  
in dit leven  
En zullen altijd  
om je blijven geven*

\* 16 augustus 1947  
† 21 december 2013

*Afscheid nemen dat wil je niet  
Het doet pijn, geeft veel verdriet  
Afscheid nemen was deze keer  
"Het is goed, vecht maar niet meer"*

Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie  
belangstelling en medeleven.

Karin en Hans  
Jessie, Romy  
Roy en Natascha  
Dominique, Jamie