



Rob Donker

Geboren, 03-10-1945 te Utrecht
Overleden, 07-05-2000 te Enschede

Met intens verdriet hebben we afscheid genomen van mijn man en onze lieve papa. Rob zal bij ons altijd in de herinnering blijven als een opgewekt man, die nooit bij de pakken neerzat.

Zijn ziekte Multiple Sclerose heeft hij de afgelopen 25 jaar met zich meegedragen. Ondanks deze zware last bleef hij altijd positief en probeerde om samen met ons zo veel mogelijk een normaal leven te leiden, alsof er niets aan de hand was. Dat ging hem erg goed af.

Wij herinneren Rob als iemand die altijd voor ons klaarstond om ons met raad en daad terzijde te staan.

Omdat hij veel tijd had om kennis te vergaren was Rob iemand met een brede algemene ontwikkeling.

Deze gebruikte hij met graagte naar familie en vrienden toe.

Af en toe bereed hij daarbij een van zijn bekende stokpaardjes en dan moest je van goeden huize komen om Rob van zijn geloof af te brengen.

De (Volks)krant, theater, voetbal, vakantie, werk en natuurlijk familie zijn woorden die Rob, elk op hun eigen wijze, karakteriseren.

Lieve Rob, laten we je in gedachten houden als een doorzetter, een sociaal en rechtvaardig persoon met belangstelling voor iedereen.

Om te eindigen met Rob's levensmotto:
"Always look at the bright side of life."

Wij willen u bedanken voor uw medeleven bij het afscheid van Rob.

Heleen, Cynthia en Floris