

Ter dankbare herinnering aan

GERHARDUS BERNARDUS DOOD

Geboren te Losser op 3 februari 1897;
sedert 6 oktober 1937 echtgenoot van
Geertruida Hermina Maria Kivik of Beernink.
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
overleed hij na een moedig gedragen ziekte
op 1 oktober 1986 in verpleeghuis „Oldenhove”
te Losser.

Op 6 oktober 1986 hebben wij hem te ruste
gelegd op het R.K. kerkhof te Glanerbrug.

Vader was een man met een opgeruimd karakter. Als melkboer was hij gedurende 50 jaar een zeer geziene man te Glanerbrug, die met zijn kwinkslagen vele harten voor zich wist te winnen.

Ondanks zijn handicap was hij een man met vertrouwen in de toekomst, met oog voor het goede in de mens. Hij was met weinig tevreden en nam de tijd voor alles en iedereen. Hij was een groot kindervriend.

Onenigheid, roddel en vernieuwingsdrang waren hem een doorn in het oog.

Geloof en Kerk namen een belangrijke plaats in in zijn leven en hij ging zijn gezin dan ook dagelijks voor in gebed.

Ruim een jaar geleden begonnen z'n lichamelijke krachten af te nemen. Hij kon zich nog maar moeilijk uiten doch verstaanbare woorden waren telkens weer: „Blijf bij mij Heer!”
Moge nu zijn wens verhoord zijn.

Vader,
Je was een man van weinig woorden,
duidelijk verstaanbaar voor degenen die bij je hoorden;
een eerlijk, vredelievend man, waarop je kon bouwen,
met een woord waarop je altijd kon vertrouwen.
Achter je ligt nu een leven van werken en plicht en dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Het laatste jaar leefden we samen met een lachen en een traan,
je gebruikte woorden en zinnen, moeilijk te verstaan.
Je was een diepgelovig mens, steeds vol goede moed,
altijd bescheiden was je en zo was het goed!

Jezus heeft gezegd:

„Wie gelooft in Mij zal leven, ook al is hij gestorven.”

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen,
Weent daarom niet, nu ik hier niet meer ben;
immers het is maar voor een korte tijd!
Eens zal ik jullie weer ontmoeten;
ik blijf bij jullie in eeuwigheid!

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven betoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij U oprecht onze hartelijke dank.

G.H.M. Dood - Kivik of Beernink
kinderen en kleinkinderen.