



In dankbare herinnering aan

RIKI DOOD

echtgenote van Frits Wensing.

Ze werd geboren op 1 september 1930
en stierf in de nacht van
27 op 28 oktober 1985.

Plotseling, slechts 55 jaren oud.
De gang naar haar laatste rustplaats valt
ons vandaag, 31 oktober 1985,
dan ook onbeschrijflijk zwaar.

We moeten vandaag afscheid nemen van een vrouw die in menig hart een grote plaats in heeft genomen. Een plaats die zij zich verworven heeft door haar karakter. Ze was oprecht geïnteresseerd in haar omgeving, ze kon luisteren en raadgeven. Haar uitspraken waren soms wat hard maar altijd eerlijk. Haar positieve instelling, haar energie en doorzettingsvermogen kwamen voort uit een rotsvast geloof in God en in zichzelf. Vanuit dit geloof en samen met papa heeft ze geprobeerd inhoud te geven aan haar leven, haar gezin en haar werk.

Het leven is niet altijd even vriendelijk voor haar geweest maar ze nam het zoals het kwam en maakte er onder alle omstandigheden het beste van. In het genieten van kleine dingen en het altijd weer ontdekken van lichtpuntjes in de duisternis toonde zij zich een ware levenskunstenaar.

Ze was de spil van haar gezin en familie. We kunnen haar nog niet missen en de leegte die blijft is dan ook immens. Maar ook nu ze er niet meer is zal ze voor ons een bron van inspiratie blijven. Misschien dat de gedachte aan haar moed ons een klein beetje kan helpen dit enorme verlies te dragen.

Mam, je was geweldig!
Voor papa en voor ons.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ondervinden na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder betuigen wij U onze hartelijke dank.

F.E. Wensing
Renate
Frederique en Lothar
Wolfgang