



## Jo Nijmeijer - Dooren

\* 5 augustus 1929

† 31 januari 2016

Een dierbare herinnering aan

## Jo Nijmeijer - Dooren

weduwe van  
Frans Nijmeijer

Jo Nijmeijer-Dooren werd geboren op 5 augustus 1929 in Denekamp als middelste dochter van Marinus en Antonia Dooren. Zus van Riek en Tinnie. Na de oorlog ging Jo werken bij Menco in Enschede. In 1948 leerde ze Frans Nijmeijer kennen en na 8 jaar verkering trouwden ze op 19 juli 1956. Ze hadden een goed leven en in 1958 werd Louis geboren, twee en een half jaar later Wim en in 1964 volgde de derde zoon Rudi.

Door hartproblemen werd haar man Frans in 1966 arbeidsongeschikt. In 1981 overlijdt hij plotseling, zo'n 6 weken na hun 25-jarig huwelijk. Ze stond op 52-jarige leeftijd alleen voor de opvoeding van haar drie zonen. Ondanks dat het financieel niet gemakkelijk was kwamen de jongens niets tekort.

In 1985 werd ze oma van Sanne en twee jaar later kwam haar tweede kleinkind Bibi. Vanaf deze tijd werd ze een echte oppasoma. Regelmatig met de fiets naar Hengelo, later Oldenzaal. Weer of geen weer.

In de jaren negentig volgden de kleinkinderen Jorg en Britt en in de periode 2000-2005 werden Donna, Carmen, Lissa en Milo geboren.

Fietsen en handwerken waren haar grote

hobby's. Tot haar 77-ste kwam je haar regelmatig tegen op de fiets.

Vanaf die leeftijd ging het moeizamer. Het gehoor liet haar in de steek en de dagelijkse fietsritjes werden minder en korter. De laatste jaren had ze meer hulp nodig voor haarzelf en in de huishouding. Ondanks haar scepsis vooraf omarmde ze de mensen die haar liefdevol verzorgden.

In december 2014 ging ze naar woonzorgcentrum "Het Woolde" in Hengelo; hier heeft ze een prettige tijd gehad mede dankzij de goede band met het personeel.

Toen ze afgelopen december naar "Gerardus Majella" verhuisde hoopten we dat ze hier nog een aantal fijne jaren zou doorbrengen. Een nierbekkenontsteking en de complicaties hiervan zorgden voor een plotselinge ziekenhuisopname begin van dit jaar. Toen werd vastgesteld dat ze niet zou genezen is ze teruggegaan naar haar geliefde dorp Denekamp, waar ze de laatste weken in bed en nooit klagend heeft doorgebracht. Op 14 januari 2016 werd haar eerste achterkleinkind Isaac geboren. Dit heeft ze gelukkig nog heel bewust meegemaakt. Op 31 januari 2016 is ze rustig ingeslapen.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen