



Paul Dousi



# Paul Dousi

*Paul Peter Maria*

\* Haarlemmermeer, 2 september 1961

† Boxmeer, 6 januari 2013

Lieve Kappie,

Nooit meer, zal je mij "m'n hockeytrutje" noemen.

Papa, ik mis je nu al en ik zal voor altijd heel veel van je blijven houden.

Dear daddy, I love you forever!

Dikke kus ies ♥♥♥

Lieve Papa,

We zullen nooit meer samen een frikandelletje scoren of samen naar voetbal kijken.

Papa, ik zal je missen en ik zal je nooit vergeten.

Knuffels Mas

Lieverd, m'n liefste Paul

wat zal ik je missen

mijn liefde blijft aanwezig

zal niet worden uitgeblust

maar er is geen hand meer in de mijne

geen mond meer die me kust

geen lach meer in de verte

geen streling door mijn haar

nooit meer je bulderende lach

je humor, je nieuwe ideeën

nooit meer "begrijp je wat ik bedoel"

onwerkelijk is nog het gemis

maar ik moet nu leven

met hoe eenzaam, eenzaam is

maar de herinnering aan jou

is niet uit te wissen

Heel veel liefs en dikke kus

Marie-José