





Ter herinnering aan

**Elizabeth Helena (Betsie)  
Hollink - Douwma**

Geboren: 16 september 1917 te Losser  
Overleden: 31 december 2000 te Enschede

Mama was een lieve moeder, ze maakte altijd tijd voor ons. Goede herinneringen hebben we aan onze uitstapjes naar het Lutterzand.

Andere hoogtepunten waren elk jaar weer Sinterklaasavond en Palmvasen, zij genoot als wij blij waren. Ze zat uren achter haar naaimachine, waarbij ze liedjes van vroeger zong en wij ademloos luisterden.

Onvergetelijk was hun 50-jarig huwelijksfeest, het was één grote familiereünie.

Langzaam begon haar geheugen haar in de steek te laten, de tranen kwamen omdat ze het allemaal niet meer wist.

Daarna volgde opname in het verpleeghuis 't Kleyne Vaert, waar ze een liefdevolle verzorging kreeg. Elke dag zocht papa haar op om haar te vertroetelen, weer of geen weer, hij ging! Wij zijn blij dat we haar laatste dagen met haar samen konden zijn.

*Een moeder sterft altijd te vroeg,  
al wordt zij nog zo oud.*

*Je bid dat God haar sparen zal,  
omdat je van haar houdt.*

*Maar als de dagen knellen gaan,  
zij ziek wordt, moe en oud  
bid je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt.*

Voor de vele blijken van belangstelling en Uw medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank.

G.J. Hollink  
kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen