



Dit is  
mijn laatste  
woord:  
Ik heb u lief gehad



In dankbaarheid blijven wij gedenken

## MARINUS DRAGTSTRA

echtgenoot van

RIKIE TER BEEK

Hij werd geboren op 28 april 1922 te Appelscha. Na een geduldig gedragen lijden, waarin hij gesterkt werd door het Sacrament van de Zieken, overleed hij in volle overgave te Enschede, op 15 mei 1986.

Op 21 mei hebben wij biddend afscheid van hem genomen in een Eucharistieviering in de H. Geestkerk en hem daarna, in een crematiedienst te Usselo toevertrouwd aan de Heer van alle Leven.

\*\*\*

Marinus, de bijzondere manier waarop jij leefde voor Rikie, Tiny, Johnny en familie, alles wat je betekende voor hen en voor mensen met wie je omging, is moeilijk in woorden uit te drukken. De wezenlijke dingen die jou kenmerkten waren: eenvoud, blijheid, verwondering, hartelijkheid en humor. Je leefde altijd intens mee met iedereen door een bestellend woord; maar vooral had je een warm hart voor alle mensen. Onvergetelijk blijft jouw diepe dankbaarheid voor Rikie, Tiny, Johnny en anderen die veel voor je betekenden. Die dankbaarheid liet je ons ook blijken, door een woord, een blik, een handdruk of een ander lief gebaar. Je was een man met karakter, niet

bang voor overrompelingen, zelfs niet tijdens je laatste ziekte waarvan je wist dat je niet meer beter werd. Wij hebben je bewonderd om je geduld en de bereidheid waarmee jij je ziekte aanvaardde. Je bezat een grote werkelijkheidszin, die je reël kon verwoorden: "Het gaat niet zo goed, maar het IS GOED." De weg die je moest gaan was niet gemakkelijk maar je bent hem moedig gegaan. Je was bezielde door een diep geloof, — daarmee liep je niet te koop, — maar je bracht het over door héél jouw manier van leven. Dat geloof kwam vooral op het laatst van je leven zo echt tot uitdrukking. Je was niet bang om te sterven, je was er helemaal klaar voor, wel deed het je verdriet hen achter te moeten laten, van wie je zoveel hield.

Marinus, je bent gegaan naar het LICHT, naar de LIEFDE, naar GOD.

Wij zullen je erg missen maar wij zijn dankbaar voor de wijze waarop jij ons bent voorgaan in leven en sterven. Moge jouw laatste woorden: "Het komt allemaal goed", ook ons de kracht, de moed en het vertrouwen geven om verder te gaan. Wij geloven dat God tot jou zal zeggen: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waard ge trouw, over veel zal ik u stellen. Ga binnen in de feestvreugde van uw Heer."

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve en zorgzame vader. Voor hem en voor ons is dat een grote steun geweest.

R. Dragtstra-ter Beek  
Tiny en Johnny