



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

In dankbare herinnering aan

Albertus Johannes Dreijerink

Hij werd 11 januari 1938 te Enter geboren en door de doop opgenomen in de gemeenschap van de H. Kerk. Op 1 december 1960 verbond hij zich voor het leven met Hendrika Maassen van den Brink. Na ruim 25 jaar in echtelijke liefde te hebben samengeleefd werd hij door een ongeneeslijke ziekte getroffen en overleed op 10 maart 1986. Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering hebben we de 14e d.a.v. afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Enter, in geloof dat ook hij geroepen is door de Heer om eeuwig te leven.

Elk jaar in de Veertigdagentijd herinnert de Kerk ons aan het lijden en de dood die de Heer zelf heeft willen ondergaan opdat wij het eeuwig leven zouden hebben. Ondanks alle pijn en verdriet die een mens soms te verwerken krijgt geloven wij toch in een goede God Die het leven wil en niet de dood. Daarvan getuigen ons de daden die Christus tijdens zijn leven verrichtte tot welzijn van de mensheid. En getuigen daarvan ook niet de inzet van ouders voor hun kinderen en van allen die begaan zijn met hun medemens? Zo heeft ook Bertus ondanks zijn jarenlange rugklachten toch zich willen inzetten voor het gezin waarvoor hij eens had gekozen en dat hem dierbaar was.

Trouw aan zijn eens gegeven woord heeft hij zich als een eerlijk man bij velen bevriend gemaakt.

Lieve man en vader, ook jij hebt gevochten om te leven en bij ons te blijven want onze gemeenschappelijke opdracht was nog niet klaar. We kunnen echter alleen maar ons hoofd buigen voor de Gever van het leven in wiens handen we uiteindelijk geborgen zijn. Hartelijk dank voor alles wat je voor ons in al die jaren hebt gedaan.

God geve je de rust en de vrede die Hij alleen maar kan schenken aan wie in Hem geloven. H. Maria, H. Antonius spreek voor ons ten beste.

DANKBETUIGING

Voor uw intens meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, betuigen wij u onze welgemeende dank.

*H. Dreijerink -
Maassen van den Brink
Ronnie en Joke
Wilco en Els
Hans*

Enter, maart 1986