





Dankbaar gedenken wij

Geertruida Maatje-Drent

* Erica,
5 september 1920

† Emmen,
23 maart 2016

Geertruida Drent werd geboren aan de Noordersloot in Erica en had twee broers. Al snel verhuisde het gezin naar een groter huis in Klazienaveen. Daar ging ze naar school bij de zusters. Graag had ze willen doorleren, maar daar was toen geen gelegenheid voor. Daarom vertrok ze naar Voorburg, als 15-jarige, om te gaan werken in de huishouding. Terug in Klazienaveen ontmoette ze 'tussen de bruggen', een geliefde ontmoetingsplek in die dagen, haar latere echtgenoot, Hendrik Maatje. Ze wachtten tot na de oorlog om te trouwen, hetgeen gebeurde op 19 oktober 1946. Ze trokken in bij haar ouders en daar werd Mariet geboren.

Hendrik ging werken bij de NAM en daarom verhuisden ze naar Schoonebeek, waar Brenda, Hans en Johan het levenslicht zagen. Aan de Berkenlaan werden Wim en Truusje geboren. Het was een moeilijke tijd voor moeder, want na drie maanden overleed Truusje. In een nieuw gebouwd huis aan het Spanjaardspad werden Truus en Henk geboren en was het gezin compleet.

Hendrik wilde graag terug naar Erica, dus in 1975 verhuisde het gezin. Ondertussen bezocht moeder de moedermap, leergierig als ze was. Na de pensionering van Hendrik gingen ze veel reizen en dat vonden ze heerlijk. Toen dit vanwege de leeftijd wat moeilijker werd gingen ze samen veel fietsen en werd de dierentuin trouw bezocht.

Op 4 december 2007 overleed Hendrik na 61 jaar huwelijk. Na zijn overlijden was ze haar houvast kwijt en had het leven voor haar niet veel zin meer. Ze verhuisde naar een aanleunwoning bij de 'Holtingerhof', waar ze zich ondanks de goede en liefdevolle verzorging nooit echt thuis voelde. Het liefste wilde ze naar haar man toe.

Ze had een sterk geloof en had de vaste overtuiging dat ze haar man weer zou zien. De rozenkrans had ze altijd bij zich in de buurt, aan haar geloof twijfelde ze niet. In de Goede Week, een paar dagen voor Pasen is ze overleden.

*Voor uw hartelijke belangstelling, medeleven en gebed,
betoond bij het overlijden, de uitvaartmis en de
begrafenis van onze moeder, groot- en
overgrootmoeder betuigen wij u onze oprechte dank.*

familie Maatje
kinderen, klein- en achterkleinkinderen