



BLIJF LIEFDEVOL
VOOR ELKAAR

Diep bedroefd om het onverwachte heengaan, maar dankbaar voor zijn leven, gedanken wij mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa,

Gerhard Drietelaar
echtgenoot van
Gretha Wools

Hij werd geboren te Haaksbergen op 5 mei 1921. Vrij plotseling is hij van ons heengegaan, na het ontvangen van het Sacrament van de Zieken, op de eerste Kerstdag, 25 december 1987, in het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede.

Op dinsdagmiddag 29 december hebben we van hem afscheid genomen in de kerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we hem te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof.

Nu wij er ineens voorstaan om afscheid te nemen van mijn man en onze vader, beseffen wij dat Gerhard zieker was, dan wij in de gaten hadden. Dat hij het niet zo goed maakte, wisten we wel, maar dat het zo vlug met hem afgelopen zou zijn, overvalt ons allen. Hij zelf heeft wellicht het einde voelen aankomen, gezien zijn opmerkingen van de afgelopen week: "Er is iets in mij geknapt"; "Als we nog iets moeten regelen, dan moeten we het wel gauw doen" Voortdurend was hij bezig met zijn "bedankt". Zaterdag vóór zijn sterven was hij nog naar de kerk geweest en binnen een week was hij er niet meer.

Wij verliezen in hem een fijn mens, die heel bezorgd was voor zijn vrouw en kinderen en

gek was met zijn kleinkinderen. Voor allen heeft hij een toekomst opgebouwd. Zelf heeft hij na zijn ziekte van jaren geleden nog gezegd: als ik er nog 10 jaar bij krijg, dan kunnen ze zich allemaal redden. Dat heeft hij mogen beleven. Hij was een mens van de natuur. Zijn boerderij was zijn werk en hobby tegelijk. Het liefst was hij bezig met gereedschappen. Van alles wist hij voor elkaar te knutselen. Daar leefde hij voor en dat kon hij goed. Daar besteedde hij liever tijd aan dan uitgaan. De nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector zag hij wel eens donker in. Hij zei dan: Na 7 vette jaren komen nog de magere jaren. In sommige dingen was hij, zeker de laatste tijd, wat zwaar op de hand, maar zijn trekkerdje en zijn auto waren zijn lust en zijn leven. Hij was erg blij met de bouw van het huis: alles was wat gemakkelijker en door het hoekraam kon hij fijn uitkijken. Hij heeft er nog 4½ jaar van mogen genieten. Alsof hij zijn eigen ziekte goed aanvoelde, kon hij slecht zien dat iemand anders ziek was.

Nu Gerhard zo plotseling van ons is heengegaan, zijn we diep bedroefd. We hadden hem zo graag langer in ons midden gehad. Wij zijn hem dankbaar voor alle goede zorgen en vertrouwen erop dat hij nu, verlost van zijn benauwdheid, voor eeuwig verder mag leven bij zijn en onze God, in wie hij vast geloofd heeft.

Allen die veel betekend hebben in het leven van Gerhard en die in deze moeilijke dagen met ons hebben meegeleefd, zeggen we heel oprecht met de woorden van Gerhard Bedankt

Familie Drietelaar