



In dankbare herinnering aan



Frans Droste

Frans werd geboren op 1 december 1935 te Haarle. Hij groeide op in een groot en degelijk gezin, waarin een geest van liefdevolle verbondenheid heerste. Zijn goede ouders gaven hem de namen Franciscus Hermanus, Terwijl hij zijn broers en zusters het ouderlijk huis zag verlaten, bleef hij, ongehuwd, het ouderlijk huis trouw. Hij wist zich verzekerd van de liefdevolle zorg van zijn moeder. Na haar dood wist hij zich geborgen in het gezin van Herman en Miep, met wie hij het ouderlijk huis deelde. Frans heeft in zijn leven nauwelijks zorgen gekend. Hij wist zich verzorgd. Vele jaren heeft hij zijn werk als schilder, met inzet en deskundigheid verricht. Hij was een goedhartig en opgewekt man, die belangstelling en een attent woord kon waarderen. Hij hield van een grap en gezelligheid. Vanwege een hartziekte werd hij arbeidsongeschikt bevonden. Maar hij bleef werk om handen houden. Zonder het naar buiten uit te dragen, werd zijn gezondheid steeds meer kwetsbaar. Te

weinig luisterend naar de signalen, die zijn lichaam uitzond, bewandelde hij een eigen weg. Zijn belevingswereld werd steeds kleiner. De zin nog werk te ondernemen nam af. Maar hij mocht zich blijvend verheugen over de zorg en het meelevende van zijn familie. Het was op de vroege morgen van maandag 12 juni 1995 dat hij, door een hartaanval getroffen, plotseling van ons heenging. Frans was een trouw gelovig man. Het heilig Oliesel, dat hij ontving, was een onderstreping van zijn geloof. Op vrijdag 16 juni d.o.v. hebben wij tijdens de eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Reutum. Bidden wij dat Frans mag delen in de vreugde en de vrede van het eeuwige Licht.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven ondervonden na het heengaan van onze dierbare broer, zwager en oom zeggen wij u oprecht dank.

Familie Droste

Haarle, 16 juni 1995
Snoeymansweg 27